

**ΤΟ 1<sup>ο</sup> ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΪΑΣ  
(4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024)**

*«Τα ζώα δεν διώχτηκαν ποτέ από τον Παράδεισο»*

**επισημαίνει ο Μίλαν Κούντερα, σε μία απόπειρα να τονίσει την ειλικρινή  
και αγνή φύση τους...**

Η πρωτοβουλία για την καθιέρωση της 4ης Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων ανήκει στις Ολλανδικές φιλοζωικές οργανώσεις. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε το 2010 και στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας σχετικά με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα αδέσποτα ζώα.



Η Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων αναδεικνύει τη φροντίδα και την αγάπη προς τα ζώα που τόσο πολύ την έχουν ανάγκη. Είναι μια ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούμε και να προωθήσουμε την υιοθεσία ώστε να βοηθήσουμε τα ζώα να βρουν ένα σπίτι και μια οικογένεια.

Αυτή την ημέρα που είναι αφιερωμένη στα αδέσποτα ζώα , το 1<sup>ο</sup> Γενικό Λύκειο Φιλιπιάδας, τίμησε στις 4 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη, με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών αλλά και όλων μας, για την προστασία των ζώων. Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε δράση, που περιλάμβανε την προβολή ταινίας με τίτλο: «Re-Action», που τελεί υπό την αιγίδα της Unesco Πειραιώς και Νήσων και είναι μία μη εμπορική ταινία με σκοπό την ενημέρωση του μαθητικού κοινού για την υπεράσπιση-βοήθεια των ζώων. Ακολούθησαν συζητήσεις με τους μαθητές και μαθήτριες, για την κατάσταση που επικρατεί στις γειτονιές των παιδιών που αφορούν συμπεριφορές πολιτών στα αδέσποτα ζώα της περιοχής.



Ειδικότερα οι μαθητές συζήτησαν για τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα στο πέρασμα των χρόνων. Η ανάγκη του για συνύπαρξη μαζί τους έγινε έκδηλη από τα πρώτα στάδια του ανθρώπινου πολιτισμού. Με την πάροδο των αιώνων η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα άρχισε να διαφοροποιείται. Αρχίζει πλέον να αποζητά μία άλλη επαφή μαζί τους, μία σχέση πιο συντροφική και συναισθηματική να επιδιώκει την επικοινωνία και το συναισθηματικό δέσιμο μαζί τους.

Παρόλα αυτά τα αδέσποτα σήμερα στον κόσμο φτάνουν το 600.000.000. Η εγκατάλειψή τους στο δρόμο, επειδή "βαρεθήκαμε" ή "κουραστήκαμε", δεν μπορεί να θεωρείται λύση. Η κακομεταχείρισή τους, για να γελάσουμε δεν μπορεί να θεωρείται παιχνίδι. Όσο για τους πολυάριθμους τρόπους, που έχουμε σκεφτεί για να "καθαρίσουμε" τη γειτονιά μας από αυτά, είναι θέμα που πρέπει να μας γεμίζει φρίκη.

*«Το μεγαλείο και η ηθική πρόοδος ενός έθνους μπορούν να κριθούν από τον τρόπο που φέρεται στα ζώα.»*

*Μαχάτμα Γκάντι*